

1911-2011



*G*ods trouw is het fundament waarop de Christelijke Gereformeerde Kerk te Werkendam al een eeuw mag rusten. Ter gelegenheid van dit 100-jarig jubileum is dit gedenkboek uitgegeven. In kort bestek biedt dit boek een overzicht van deze periode. Tijdens het beschrijven van deze geschiedenis worden twee kanten voortdurend belicht. Enerzijds schenkt dit boek aandacht aan mensen die in de loop van deze 100 jaar in de geschiedenis van onze gemeente een rol hebben gespeeld. Daarin is dit boek soms bewust terughoudend, omdat op sommige momenten deze menselijke kant te donker is om in het voetlicht te plaatsen. De andere kant is Gods trouw. In het beschrijven daarvan schiet dit boek tekort. 'Tenware de HEERE, Die bij ons geweest is, zegge nu Israël', zo getuigt Psalm 124. Deze afgesproken zin onderstreept extra wat de dichter niet durft uit te spreken. 'We waren dan vergaan.' Deze kant wil dit boek ook laten zien. Tegen de achtergrond van menselijk falen, schittert Gods trouw. Soms ondanks en zonder mensen, op ander momenten weer middels mensen. Dit boek getuigt ook van mensen die de gemeente in alle eenvoud en met de liefde van hun hart gediend hebben. Eenvoudige mensen die met de door God hen toebedeelde gaven, de gemeente onder Zijn zegen mochten brengen en bewaren op het vaste fundament Gods.



*Wanneer men in Uw Naam vergaard*

Christelijke Gereformeerde Kerk Werkendam

*Wanneer men in Uw Naam vergaard*

Christelijke Gereformeerde Kerk Werkendam

