

Christelijk Gereformeerde Kerk viert 100-jarig bestaan

Eeuwling krijgt eindelijk een naam

De Christelijk Gereformeerde Kerk grijpt haar eeuwfeest aan voor de naamgeving van het gebouw waarin zij iedere zondag samenkomen.

WERKENDAM • Werkendam is sinds vrijdag een, springlevende, eeuwling rijker. Die dag was het namelijk precies honderd jaar geleden dat de Christelijk Gereformeerde Kerk zich in Werkendam vestigde. Zaterdag werd deze mijlpaal herdacht tijdens een herdenkingsbijeenkomst. En tijdens die bijeenkomst kreeg de kerk, na 100 jaar, een naam: 'Rehoboth'.

"In het verleden is er wel gesproken over een naam. Toen kwam Rehoboth al naar voren", vertelt ouderling Lankhaar. Omdat het destijds echter niet zo leefde, kreeg de kerk uiteindelijk geen naam. Toen de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1995 een nieuw pand betrok, heeft de kerkenraad er wel even over gedacht om dat gebouw een naam te geven. Maar uiteindelijk werd het ook toen op de lange baan geschoven. 'Misschien iets voor het honderdjarig bestaan', was de gedachte ruim vijftien jaar geleden. En inderdaad.

"We vonden dat een mooi moment voor de naamgeving. Ook omdat vrijwel alle andere kerken in Werkendam inmiddels een naam hebben."

Dat het Rehoboth is geworden is ook niet toevallig, zo legt de ouderling uit. Zoals gezegd kreeg de kerk in 1911 voet aan de grond in Werkendam. In het eerste jaar van haar bestaan werd er gekerkt in de Bewaarschool aan de Hoogstraat of in de Nutsaal. Maar al in augustus 1912 werd een eigen kerkgebouw aan de Hoogstraat betrokken. "Dat was natuurlijk best bijzonder. De naam Rehoboth komt voor in Genesis 26 en staat voor 'Nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt'. Destijds vonden men die naam toepasselijk omdat er zo snel een ruimte was gekomen voor de Christelijk Gereformeerde kerk. Toen we in het kader van het honderdjarig bestaan spraken over een naam, zijn er natuurlijk diverse ideeën de revue gepasseerd. We hebben echter ook naar het verleden gekeken en vonden daarom deze naam juist nu ook nog



• Werkendam is sinds zaterdag een kerknaam rijker: Rehoboth.

FOTO: TEUS ADMIRAAL

heel geschikt."

De oudste nog levende predikant die de gemeente gediend heeft, dominee Vlietstra die inmiddels 86 jaar is, mocht de naam officieel onthullen. Eerder al bood hij burgemeester Breuer het jubileumboek 'Wanneer men in Uw Naam vergaard, 100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerk Werkendam' aan.

In dat boek is vrijwel alles over de honderdjarige geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk terug te vinden. "Er valt in te lezen dat na de vereniging in 1892 van de afgescheidenen en de dolerenden tot de Gereformeerde Kerken, er mensen ware die daar niet van harte in meegingen. Dat resulteerde erin dat een groep mensen aansluiting gingen zoeken bij de Christelijk Gereformeerde Kerken waar men

de prediking hoorde die in het verleden in de afgescheiden kerken te horen was".

Vanuit de kerk in Dordrecht wordt onder leiding van dominee Den Boer, ouderling Damen en diaken De Koter, de Christelijk Gereformeerde Kerk Werkendam opgezet. In die beginperiode telde de gemeente waarschijnlijk ongeveer honderd leden. Dat aantal is in een eeuw tijd verzesvoudigd. Volgens Lankhaar komt deze groei deels van binnenuit. "Maar juist ook uit overkomst uit andere gemeenten en kerken. En dat uit de volle breedte van de gereformeerde gezindte, dus van Gereformeerd tot Oud-Gereformeerd." De gemiddelde leeftijd van de 281 doop- en 319 belijdende leden, ligt met 34 jaar beduidend lager dan de leeftijd van de jubilerende kerk.

In een eeuw tijd is er binnen de gemeenschap veel gebeurd. Zo verhuisde de gemeente in 1995 naar het gebouw aan de Binnengriend. In de periode 1911-2011 stonden er in totaal acht predikanten voor de gemeente. In die jaren waren er ook periodes dat de gemeente het zonder dominee moest stellen, een keer zelfs een periode van tien jaar. Inmiddels is de Christelijk Gereformeerde Kerk opnieuw vacant. In 2010 nam dominee De Boer een beroep naar Urk aan. Zijn plaats is nog niet ingevuld. De gemeente draait echter gewoon door met vijf ouderlingen en vier diakenen in de kerkenraad. In die raad zaten overigens in de afgelopen honderd jaar 63 mannen als ouderling of diaken, sommige van hen zelfs meer dan dertig jaar.